

Eventyret om Prinsessen og Svanen

Roller

Stemme

Prinsessen

Svanen

Stemme

Der var engang en prinsesse, der boede i Regnbuedalen. En dag da hun legede ved Krystalsøen ...

Prinsessen

(Nynner.) Hov, hvem er du?

Stemme

Skikkelsen svarede ikke.

Prinsessen

Nej, lad vær. Gå væk. Du må ikke være her.

Stemmen

Det var en stor trolde - og han kom ganske nær og tog hendes smukke halskæde med enhjørningevædihængen.

Prinsesse

Hvad er det, du gør? Giv mig den tilbage.

Stemme

Han smed den så langt ud i søen, som han kunne, og halskæden brød vandoverfladen. Trolden grinede, og gik tilbage ind i skoven igen.

Prinsessen

Hvorfor gjorde han det. (Græder). Hvordan skal jeg nogensinde få min halskæde igen. Jeg kan ikke svømme, og nu ligger den på søens bund.

Stemme

Hun havde fået halskæden af sin mor, og hun ville derfor ikke vende hjem uden den. Pludselig kom en svane svømmende direkte hen imod hende. Solen fik dens hvide fjerdragt til at lyse som nyfalden sne.

Svanen

Kan jeg hjælpe dig lille pige?

Prinsessen

Trolden smed min halskæde i søen. Jeg fik den af min mor. Hun bliver ked af det, hvis jeg ikke har den med hjem, men jeg kan ikke svømme ud for at finde den.

Svanen

Det vil jeg gerne hjælpe dig med, lille ven.

Stemme

Svanen flaksede op fra søen. Den fløj ind på midten og dykkede ned i vandet.

Prinsessen

Bare der ikke sker den noget. Søen er dyb, og ingen ved, hvad der gemmer sig på bunden.

Stemme

Da viste den smukke fugl sig, midt ude i søen. Svanen havde hendes halskæde på. Stille og roligt svømmede den nærmere og nærmere.

Prinsessen

Mange tak ...

Stemmen

Men svanen svømmede ikke helt hen til hende, og hun måtte strække sig frem for at nå smykket. Men svanen var for langt væk, og hun faldt i vandet. Hun kæmpede for ikke at synke til bunds, men det eneste hun kunne gøre var at plaske fortvivlet rundt. Hun var bange for at drukne. I sidste øjeblik kom Svanen og reddede hende. Hun klamrede sig til dens ryg, og de fløj op over søen, op over skoven, ja endda helt op over skyerne.

Prinsessen

Hvor er her smukt ...

Stemmen:

Den fløj hele vejen hjem til prinsessens slot, og hun blev så glad over, at hun ikke var druknet, at hun lod svanen beholde hendes smykke - og den stolte hvide fugl satte det i panden, og der sidder det endnu og ligner en kongekrone.